

Tobias en Vogel



Maria Pollock

Maria Pollock

Hardcover



Inleiding

Welkom

Wat ontzettend leuk dat je interesse hebt om de eerste twee hoofdstukken van mijn kinderboek Tobias en Vogel te lezen.

Het boek is tijdens de Kinderboekenweek op zaterdag 8 oktober 2016 gepresenteerd. Het is een (voor)lees- en luisterboek voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Achterin het boek zit een luister-cd met het verhaal, ingesproken door de stemactrice Beatrijs Slijter en ondersteund door de klanken van niet alledaagse instrumenten, uitgevoerd door Marja. De illustraties zijn gemaakt door [Bonte Raaf](#).

Veel leesplezier.

Marja

Tobias is een vogelverschrikker die elke dag zijn werk goed probeert te doen, maar hij voelt zich niet gelukkig. Hij heeft last van die vervelende kraaien die hem zijn werk zo moeilijk mogelijk proberen te maken.

Niets helpt. Tobias weet niet meer wat hij moet doen en is ontevreden over zichzelf. Maar dan ontmoet hij Vogel en neemt zijn leven een andere wending.

Een meeslepend en fantasierijk kinderboek over een vogelverschrikker die veel meer in zijn mars heeft dan hij zelf denkt. Een heerlijk boek voor kinderen om zelf te lezen, voor te laten lezen en / of zelf te beluisteren.



Mijn naam is Marja Pullens. Ik ben getrouwd met Theo en we hebben samen drie volwassen kinderen en drie kleinkinderen van 7, 4 en 1 jaar. Ik ben grondingsexpert, energetisch therapeut, (klank)healer en auteur van het kinderboek Tobias en Vogel.

Het mooie vind ik dat ik eigenlijk helemaal niet van plan was om een kinderboek te schrijven. In mijn praktijk komen behalve hooggevoelige volwassenen ook kinderen. Ze hebben weinig zelfvertrouwen, slapen slecht, hebben weinig concentratie, het gaat slecht op school, kortom deze kinderen voelen zich niet lekker in hun vel.

Voor deze kinderen wilde ik een verhaal maken om datgene wat ik hen aanreik makkelijker eigen te maken en om zich te kunnen herkennen in de hoofdpersoon zodat ze het gevoel hebben hier niet alleen in te staan.

In de zomervakantie van 2015 ging ik op reis naar Frankrijk en ik nam mee: een notitieboekje en de namen van de hoofdpersonen Tobias en Vogel. Ik wist alleen dat Tobias een vogelverschrikker was en dat Vogel blauw was. Het notitieboekje zat in mijn handtas voor het geval dat.

Bij de grensovergang van Nederland naar België begon het opeens te stromen. De ene ingeving na de andere kwam binnen en weldra ontstonden de grote lijnen van het verhaal. Op onze vakantiebestemming aangekomen heb ik elke dag een aantal uren zitten werken en na een week was het verhaal klaar.

Maar het was uitgebreider dan ik van tevoren had kunnen bedenken en toen ontstond het idee om er een kinderboek met illustraties van te maken.

Marja Pullens

Tobias

en Vogel

A stylized illustration of a blue crescent moon and several small blue stars, positioned below the title.

Intro

Wat als je een vogelverschrikker bent waar de vogels helemaal niet bang voor zijn? Als ze je uitlachen en je het gevoel geven dat je niets voorstelt?

Dan kun je wel wat hulp van Vogel gebruiken!

Ga mee naar de wondere wereld van Tobias en Vogel.



1

Het is een zonnige voorjaarsdag.

Boer Henkels is de hele middag druk geweest met het inzaaien van zijn akker. Om te voorkomen dat de kraaien de zaadjes oppikken, zet hij in het midden van het veld een vogelverschrikker neer. "Goed opletten!

En jaag die vervelende vogels weg", zegt hij tegen de vogelverschrikker. Boer Henkels loopt terug naar de boerderij.

“Wat sta ik hier nou te staan?”, moppert de vogelverschrikker. “Boer Henkels moet toch snappen dat dit niets uithaalt. De kraaien zijn helemaal niet bang als ik hier sta.”

De vogelverschrikker haalt een stukje stro uit zijn jas, want dat kriebelt zo onder zijn arm. Hij heeft een oude broek aan waarvan de scheuren al drie keer gerepareerd zijn.

En zijn hoedje is ook aan vernieuwing toe.

Hij zucht eens diep en kijkt treurig voor zich uit. “Niemand ziet mij staan, behalve die vervelende kraaien. Zij pikken in mijn schouder en lachen mij uit om hoe ik eruitzie.

De zon is veel te warm voor mij.

En denkt de boer nou echt dat ik die brutale vogels kan verjagen?"

Plotseling landt er een zwarte kraai op zijn linkerarm. Hij tikt met zijn snavel eerst op zijn linkerschouder en meteen daarna op zijn rechterschouder. "Au," zegt de vogelverschrikker verontwaardigd, "dat doet pijn."

"Ik ben echt niet bang voor zo'n slome lappenpop als jij!", krast de kraai.

De vogelverschrikker kijkt de kraai benauwd aan. Maar gelukkig vliegt die even later weg. Over de wang van de vogelverschrikker biggelt een traan.

2

Na een koude nacht wordt de vogelverschrikker wakker door de ochtendzon die op zijn hoedje schijnt. Met slaperige ogen kijkt hij om zich heen en ziet een paar kraaien op hun gemak de pas gezaaide zaden oppikken. Hij doet een poging om ze weg te jagen: "Kssjt, kssjt, wegwezen jullie!" Maar de kraaien slaan geen acht op hem en doen alsof ze niets hebben gehoord. De vogelverschrikker probeert zich te bewegen. Maar hij kan geen kant op.

Hij staat helemaal stokstijf. "Zie je wel!", moppert de vogelverschrikker, "het haalt allemaal niets uit. Ik kan die vervelende kraaien niet eens weggagen."

Als de zon hoog aan de hemel staat, landt er plotseling een blauwe vogel op zijn rechterarm. "Kom je ook de zaadjes wegpikken?", bromt de vogelverschrikker hem toe.

"Nee, die lust ik helemaal niet", antwoordt de blauwe vogel. "En trouwens, waarom ben je zo chagrijnig? Ik heb je toch niets misdaan?"



Dan vertelt de vogelverschrikker over boer Henkels en de kraaien en dat hij zo'n hekel heeft aan die oude kleren. Geduldig luistert de vogel naar zijn verhaal en vraagt: "Ik heet Vogel, maar hoe heet jij eigenlijk?" "Tobias", antwoordt de vogelverschrikker. "Kijk nu eens naar jezelf, Tobias", zegt Vogel. "Jouw jas en broek mogen dan oud en versleten zijn, maar je hebt in elk geval mooie handschoenen en een paar toffe laarzen aan. Je moppert wel, maar je blauwe ogen zien er tenminste vriendelijk uit."

"Oh, vind je dat echt?", vraagt Tobias een beetje verlegen. "Maar die kraaien roepen altijd dat ik niets voorstel."

"Misschien moet je daar niet meer naar luisteren", zegt Vogel. "Ik weet iets wat je kan helpen, maar dat vertel ik morgen wel."

Nieuwsgierig?

Ben je benieuwd hoe Vogel Tobias gaat helpen? Welke avonturen ze nog zullen beleven en wil je het boek meteen aanschaffen?

Klik dan [hier](#) zodat je het boek binnen enkele dagen kunt ontvangen.

Copyright

©Boom & Stroom. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Boom & Stroom worden gedeeld met derden, veelvuldig of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt door middel van druk, foto kopie of op welke andere wijze dan ook.

Boom & Stroom

www.boom-en-stroom.nl

info@boom-en-stroom.nl

06-34547237